

Maandlijst September – November

17 September:

Startdag gaat van start, en we beginnen dit met een zeer scoutieve vergadering. Doe niet je properste kleren aan want het beloofd wel eens vuil te worden! **Van 2 tot 5 aan de lokalen!** Ouders mogen ook komen, zelfs in propere kleren, om tijdens de vergadering (en daarna) te genieten van een hapje en een drankje.



24 September:

Wat nu gedaan? De prins is ontvoerd, en jullie zijn de enige hoop om hem terug uit de handen van de slechte heks Aleneh te halen! Als echte onafhankelijke prinses is het aan jou om te tonen dat geen enkele heks je kan weerhouden van ware liefde. Evrouwcipatie is de sleutel van deze vergadering. (Een klein vogeltje vertelde me dat je van 2 tot 5 verwacht wordt aan de lokalen)

1 Oktober:

Oktober begint, de maand van spoken en geesten, van gillen en schreeuwen. En wij beginnen dit met ravotten en inzetten! Wij hebben voor jullie sport en spel met een randje af voorbereid. Kom dat zien, kom dat zien.

8 Oktober:

De kabouters gaan op verplaatsing naar de scouts van de toekomst! Wij gaan naar het Walleken en zorgen er zelf voor dat de eerste stenen gelegd worden.



15 Oktober:

Tijd voor de broek te dragen, letterlijk. Vandaag leren we jullie hoe het is om welp te zijn! Stoerdoenerij en haantjesgedrag worden toegejuicht. Doe maar eens zoals die vieze welpen.

22 Oktober:

Blijf maar lekker luieren in je zetel, de leiding knijpt er tussenuit en neemt het weekend voor zichzelf. Doe je best met niets!



27-29 Oktober:

Takweekend? Eind oktober? Die maand van spoken en geesten? Er kan heus niets mislopen op dit weekend, geen zorgen!

Info zal jullie tijdig meegedeeld worden.



5 November:

Dit jaar is er een heus groepsfeest! Dit wil zeggen dat wij gaan repeteren, repeteren, wie zijn best doet zal het leren! Van 2 tot 5 spreken wij af om het beste toneeltje ooit te maken. Op kaboutermaat natuurlijk.

12 November:

11.11.11 op 12.11.11... Een mens zou er nerveus van kunnen worden. Wij spreken die dag af aan **Het kasteeltje in Denderleeuw van 2 tot 5**. Het wordt eens tijd dat we de wereld verbeteren, een workshop per keer.

19 November:

Het is zover, weken repeteren en herhaling. Bakken stress (voor ons vooral) en liters zweet. Na duizend spraakgebrekken en plankenkoortsen zijn onze kabouters klaar het podium te overmeesteren en een nietsvermoedend publiek weg te blazen met spektakel. Dat is ons doel alleszins.

We hopen dat jullie er zin in hebben? Wij alleszins wel!

Scoutieve linker van jullie leiding

Arnaud, Coralie, Helena en Lander.

